

40 år med spær og gitre

Egentlig skulle Bent Poulsen have været mekaniker. Men efter et forslag fra sin far kan han i dag fejre 40 år som smed

artikel fra aoh.dk den 14.08.2019

Af Lene Sejerkilde



Bent Poulsen har i dag 40-årsjubilæum hos Langkjær Staalbyg. Foto: Privatfoto

40 års JUBILÆUM

For tiden kører han truck, det er o.k. i en periode, hvis det er det, arbejdspladsen Langkjær Staalbyg har brug for. Men helt pjattet med den arbejdsopgave er Bent Poulsen altså ikke.

Til gengæld er han over en bred kam ret tilfreds med sin arbejdsplads - både hvad angår opgaver og kollegaer, så tilfreds, at han i dag, onsdag 14. august, kan fejre 40-årsjubilæum som smed på produktionsvirksomheden i Vildbjerg.

Som ung var det ellers bilerne, der havde Bent Poulsens interesse. Han blev da også udlært mekaniker, men dengang var der bare ikke så mange penge i den branche, så han fik i stedet job hos en entreprenør. Og da opgaverne ebbede ud der, foreslog hans far, der allerede arbejdede på Langkjær Staalbyg, at sønnen kunne søge dertil.

- Og så kom jeg jo ligesom bare aldrig herfra igen, griner Bent Poulsen, der i dag er 60 år, bor i Ørnhøj, er far til tre voksne børn og bedstefar til seks.

Stolt af Boxens gitter

Og så er han altså smed på den stålspærsvirksomhed, der de første år primært producerede til landbrugets staldbyggerier, men som de senere år har fået meget bredere - og ifølge den erfarne smed også mere spændende - opgaver.

- For eksempel har vi leveret det store gitterspær til Jyske Bank Boxen. Og man bliver da lidt stolt, når man står derude og kigger op, fortæller Bent Poulsen, der synes, han har været heldig, fordi virksomheden har givet ham lov til at være med i meget forskelligt undervejs - både som natarbejder, i produktionen, med udvikling af løsninger og med forskellige monteringsopgaver.

- Så på den måde er det en fin arbejdsplads. Og så har vi det godt med hinanden. Det betyder også noget, konstaterer jubilaren.

Frivillig brandmand

For 13-14 år siden, mens Bent Poulsen arbejdede fast om natten, meldte han sig ved siden af jobbet som frivillig brandmand hos Brand & Redning MidtVest. Det passede med, at han kunne være tilgængelig for udrykninger i dagtimerne, og desuden havde han taget stort kørekort, mens han aftjente sin værnepligt, så han kunne også køre de store biler.

Men selv om Bent Poulsen siden er skiftet tilbage til dagarbejde, holder han fast i også at være brandmand, fordi han godt kan lide at kunne hjælpe. Og det er ikke mere end en uges tid siden, han var med ude at inddæmme et udslip af myresyre hos virksomheden Vestjyllands Andel på Pugdalvej.

I fritiden er Bent Poulsen de senere år blevet pendler mellem hjemmet i Ølgod og Nr. Nebel, hvor hans kæreste bor.

- Der skete det, at jeg blev skilt, og så en dag havde vi på virksomheden besøg af en kontrolmedarbejder, der skulle kontrollere nogle svejsninger. Han fortalte, at han havde en kollega hjemme på sit kontor, der også var blevet alene. Jeg fik et telefonnummer og tænkte, at der kunne jo ikke ske noget ved at ringe, fortæller Bent Poulsen.

Men noget skete der alligevel, for den ellers så inkarnerede ørnhøjbo, der aldrig havde forestillet sig andre steder at bo, er begyndt at vakle en lillebitte smule i den overbevisning.

Jubilæumsdagen i dag er en helt almindelig arbejdsdag. Men fredag samles alle kollegaerne til fejring og fælles morgenmad på virksomheden.